

'Nesjomme'

WINKEL/KOFFIE-THEESALON



WINKEL/KOFFIE-THEESALON

In de 'Nesjomme Sjoek' is dagelijks vers brood verkrijgbaar uit onze eigen kosjere bakkerij. We hebben een heerlijk assortiment bruin en wit brood, hele en halve broden en bolletjes. Het brood is kosjer speciaal voor onze Joodse klanten. Als u niet Joods bent dan zult u dit brood ook waarderen omdat het brood is zonder enige toevoeging om het langer goed te houden. Naast het heerlijke brood verkopen wij in de bakkerij ook heerlijk gebak, koekjes en kosjer brood dat u zelf kunt afbakken. Dit brood is speciaal verpakt waardoor het lang houdbaar is en waardoor u altijd thuis een heerlijk vers brood op tafel kunt zetten.

Als u nog even snel een cadeautje nodig hebt, dan bent u in de 'Nesjomme Sjoek' ook aan het juiste adres. Van een klein cadeautje voor een pas geboren baby tot een groot schilderij voor uw zakenrelatie. De 'Nesjomme Sjoek' wordt voortdurend aangepast aan een thema. Voor elke gelegenheid worden in de diverse ateliers speciale artikelen gemaakt. Voor elke feestdag vindt u in de 'Nesjomme Sjoek' dus het passende cadeau.

In de koffie-theesalon kunt u even ont-moeten, heerlijk relaxen met een speciaal kopje thee, koffie, cappuccino of espresso. Via de beelden van de beamer kunt u zien welke kunstwerken bij ons worden gemaakt en wordt u verder geïnformeerd over 'Nesjomme'. Ook kunt u gewoon een gezellig praatje maken met een van onze medewerkers. Als het mooi weer is zetten we de deuren naar het terras open.

Het werken in de winkel / koffie-theesalon is leuk en divers. Er wordt van je verwacht dat je vriendelijk met de klanten kunt omgaan. Immers: 'De klant is koning'. De werkzaamheden variëren van brood snijden, inpakken van brood en cadeaus tot bedienen van tafels in de koffie-theesalon en het afwassen van de vuile vaat. Verder valt het interne transport van maaltijden voor de woningen en overig transport onder deze afdeling. Als het wat rustiger is, gaan we verpakkingen versieren of bijvoorbeeld mooie sieraden maken.



ESTHER [63]

is erg enthousiast over haar nieuwe werkplek. 'Ik heb het gevoel dat ik weer midden in de maatschappij terecht kom.' De werkplek sluit volgens haar goed aan bij haar capaciteiten. 'Ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn, contact te maken, ben van nature een sociaal type en dat vind ik leuk aan mijn nieuwe werk.'



SJALOM

is een behulpzame man die in zijn rolstoel spullen vervoert. Hij vindt het leuk om dingen weg te brengen of op te halen en kan ondersteuning bieden bij de dagelijkse werkzaamheden. Hij vindt het leuk als hij complimenten krijgt. De koffie-theesalon is dan ook een uitstekende plaats, die hem plezier biedt in zijn werk.