

'Nesjomme'

KERAMIEKATELIER



KERAMIEKATELIER

In het keramiekatelier worden kunstvoorwerpen van klei gemaakt. Dit kunnen schalen, vazen, kandelaars of andere voorwerpen zijn, maar ook eigen kunstzinnige creaties. Ook in het keramiekatelier wordt er in thema's gewerkt. Zo kunnen met Pesach speciale borden worden gemaakt die gebruikt kunnen worden tijdens de Pesach of wordt het thema 'liefde' uitgewerkt tijdens ons Valentijnthema. Ook hier is het weer mogelijk om eigen thema's uit te laten werken door een van onze keramiekkunstenaars.

In het keramiekatelier zijn alle middelen aanwezig om van klei ware kunstwerken te maken. Naast het maken van de keramische voorwerpen kan je je ook specialiseren in het bewerken van keramische producten. De keramische producten worden afgebakken in een van de keramiekovens. De vakkracht en de werkbegeleider helpen je graag om je de diverse technieken van een keramisch kunstenaar eigen te maken.



JUNY

kan dagen achtereen vellen vol kleuren met kleurige vlakken. Sinds zij bezig is met de voorbereiding op werken in 'Nesjomme' heeft zij laten blijken dat ze ook hele andere dingen leuk vindt. Zo vindt ze de duidelijke structuur in de bakkerij prettig, maar wil ze daarnaast ook nog creatief bezig zijn. Juny gaat dan ook parttime in het keramiekatelier werken. Zonder enige druk kan ze hier nieuwe vaardigheden gaan leren en hiermee vervolgens mooie kunstobjecten gaan maken.